



Studiekreds 2024-25

”Det klemte menneske”

I studiekredsen i denne sæson er temaet ”Det klemte menneske”, hvor vi sammen vil drøfte forskellige sider af det at være menneske: mennesket i højhastighedssamfundet, klemt mellem moderne teknologi og mulighedernes tyranni, som bagtæppe for en drøftelse af hvad det er at være menneske. Vi vil hente hjælp i hvordan tidligere tider har opfattet mennesket, meningen med tilværelsen og menneskets bestemmelse, fra oldtidens tekster og fortællinger og antikkens filosoffer, over kristendommens menneskesyn, og op til vor egen tid, hvorfra vi vil inddrage moderne tænkere, som f.eks. den tyske sociolog Hartmut Rosa.

Vi skal se på opfattelsen af mennesket og forholdet til verden i vores kulturs grundtekster blandt andet udvalgte tekster i det nye og det gamle testamente, samt i de nærorientalske skabelsesmyter. Vi skal blive klogere på oldkirkens menneskesyn hos kirkefædrene, herunder arvesyndsbegrebet hos Augustin, og vi vil hente viden og inspiration hos filosoffer og teologer som f.eks. Kirkegaard, Heidegger, Hannah Arendt og Løgstrup og ikke mindst som nævnt Hartmut Rosa. Moderne forfattere og digtere, blandt andre Karl Ove Knausgaard vil blive inddraget, samt aktuelle/relevante avisartikler med interesse for temaet.

Studiekredsen løber over 6 gange, og ligger på onsdage kl. 18.30-20.30.

Materiale udleveres første gang og det er muligt at låne en Bibel, hvis man ikke selv ligger inde med en.

Datoerne er: 30.10, 20.11, 11.12, 29.1, 19.2, 12.3

Der serveres en sandwich og lidt at drikke, samt kaffe/the, og vi begynder hver gang med at spise sammen, for at vi ikke starter på sultne maver.

Tilmeldingsfrist senest d. 24.10 til kirkens kontor på telefon 49 22 29 51, samt til sognepræst Karin Christiansen på kelc@km.dk eller 23233428.